

Υπηρέτες

Η αγάπη όχι μόνο μακροθυμεί, όχι μόνο ελπίζει και υπομένει, όχι μόνο δεν ζητεί τα εαυτής, αλλά εφευρίσκει τρόπους να εκδηλωθεί και να προσφέρει. Δείχνει πάντοτε το καλό της πρόσωπο, φωτίζοντας τα πρόσωπα των ανθρώπων με το φως της χαράς και της αγαλλίασης.

Τετρακόσιοι περίπου μαθητές μιας Ακαδημίας στις ΗΠΑ αποφάσισαν να δείξουν την αγάπη τους στον καθηγητή Λατινικών του σχολείου Β.Ε. που πάσχει από καρκίνο, πηγαίνοντας έξω από το σπίτι του για να του τραγουδήσουν ύμνους και θρησκευτικά τραγούδια και να του συμπαρασταθούν με τον τρόπο τους στον δύσκολο αυτό αγώνα του.

Ενέργεια που δείχνει ολοφάνερα πώς πρέπει να είναι η σχέση δασκάλων και μαθητών. Κάτι που εναπόκειται φυσικά στον δάσκαλο αποκλειστικά.

«Το παιδί μου τον λατρεύει. Είναι ο ορισμός του δασκάλου, ένα υπόδειγμα, ένας υπηρέτης», σχολιάζει μια μητέρα φανερά συγκινημένη από την ενέργεια των παιδιών.

Υπηρέτης κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να γίνει στη δουλειά του. Υπηρέτης του ανθρώπου. Αν ο καθένας βλέπει το επάγγελμά του ως υπηρεσία και προσφορά η επιτυχία θεωρείται εξασφαλισμένη. Όχι επιτυχία για προαγωγές και επαίνους αλλά επιτυχία σχέσεων. Που φέρνουν τους ανθρώπους δίπλα-δίπλα, συνοδοιπόρους στα δύσκολα της ζωής τα μονοπάτια.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του δασκάλου και όσων ασχολούνται με την καλλιέργεια ψυχών. Πώς μπορεί ο δάσκαλος ή ο ομαδάρχης να μην είναι υπόδειγμα; Πώς μπορεί να αδιαφορήσει μπροστά στις ανάγκες και τα προβλήματα των παιδιών του, όχι τόσο τα γνωσιολογικά, όσο τα ψυχικά και τα πνευματικά; Κατά νουν πάντα να έχει και να διερωτάται πώς θα προσφέρει τον εαυτό του. Πώς να επικοινωνεί με τα παιδιά και τους άλλους.

Για να βοηθήσεις στη λύση των προβλημάτων και να απαλλάξεις τους γύρω σου και τους συνεργάτες σου από δύσκολες καταστάσεις, πρέπει να θυμάσαι πάντα «...και γαρ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι» (Μαρκ. ζ' 45). Υπόδειγμα ζωής και αχνάρια θεοβάδιστα καλούμαστε ν' ακολουθήσουμε. Αχνάρια που δεν σβήνουν ποτέ όταν στις ψυχές χαραχτούν και βαθιές χαρακιές σημαδέψουν τις καρδιές μας.

Όπως το δάσκαλο και το Δάσκαλο στόχο ζωής να βάλουμε, να γίνουμε υπηρέτες των ανθρώπων και του Θεού.