

ΔΙΕΞΕΛΙΞΟ

Το δήλωσε

Θέλουμε οι άνθρωποι, να μετρούμε τους άλλους;

Να βλέπουμε, αν οι άλλοι αγωνίζονται ή όχι;

Αν προσπαθούν ή όχι;

Αν πάνε καλά ή όχι; (βλ. Μαρκ. δ'24)

Με μια διαφορά όμως.

Με το μέτρο που θα μετρήσουμε τους άλλους, μ' αυτό θα μετρηθούμε κι εμείς. Όχι παρεξηγήσεις λοιπόν.

Αντιμετωπίζουμε τους άλλους αυστηρά; Με την ίδια αυστηρότητα θ' αντιμετωπιστούμε κι εμείς.

Μετρούμε τους άλλους μ' επιείκεια;

Συγκατάβαση;

Καλή διάθεση;

Αυτό θα συμβεί και σ' εμάς.

Η δική μας στάση λοιπόν απέναντι στους άλλους, προϋποθέτει τη στάση του Θεού απέναντί μας. Δίκαιο δεν είναι;

Ξεχνούμε, συχνά, πως πρέπει να είμαστε επιεικείς με τους άλλους. Αυστηροί όμως με τον εαυτό μας.

Συνήθως μόνο απαιτήσεις έχουμε από τους άλλους.

Τον εαυτό μας τον δικαιολογούμε πάντα.

Ότι αυτή η τακτική είναι λανθασμένη, είναι ολοφάνερο.

Και καταστροφική.

Με το δικό μας μέτρο θα μετρηθούμε κι εμείς.

Το δήλωσε Εκείνος ξεκάθαρα.

Μας ενδιαφέρει;

Ας το σκεφθούμε.

Να την ξυπνήσουμε...

«...το Κοινοτικό Συμβούλιο χωριού της Επαρχίας Λάρνακας έχει αναθέσει σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση μελέτης για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ευρύτερη περιοχή η δημιουργία Κέντρου υποδοχής παιδιών».

Νομίζαμε ότι τα είδαμε και τα ακούσαμε όλα. Πέσαμε έξω. Τα πράγματα δεν είναι αστεία.

Μελέτη για επιπτώσεις σε παιδιά και μάλιστα ανήλικα. Που δεν έχουν γονείς. Που χάθηκαν. Που είναι ορφανά. Που θέλουν ζεστασιά. Φροντίδα. Αγάπη.

Ομως δεν συμπεριφερόμαστε ανθρωπίνα...

Αποβάλλουμε την καλωσύνη από της καρδιάς το μεδούλι. Την κάνουμε πέτρα. Σκληρή και απάνθρωπη.

Η ώρα της αγάπης είναι ακόμη μια ώρα δύσκολη.

Δύσκολα θυσιάζουμε την ησυχία μας. Τα συμφέροντά μας. Τον εγωισμό μας.

Βρισκόμαστε στη θεωρία. Ο δρόμος της προσφοράς είναι πολύ μακριά.

Η αγάπη κοιμάται. Είναι ακόμη στα όνειρά μας.

Καιρός να την ξυπνήσουμε.

Δ.Δ.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

βιβλιοθήκη

- Ο Χριστιανός όσο λίγα λόγια λέει, τόσο περισσότερα μαθαίνει. Οσο λιγώτερο εξετάζει, τόσο περισσότερο φωτίζεται.
- Ζητούμε να μας παρηγορούν οι άνθρωποι, ξέροντας καλά πως είναι μάταιες οι παρηγοριές τους.
- Η χαρά είναι το μόνο πράγμα που πολλαπλασιάζεται, όταν διαιρείται.
- Η μεγάλη αγάπη δε δείχνεται, παρά απ' τα μικρά περιστατικά που γίνεται.
- Όταν ο αγώνας του ανθρώπου αρχίζει απ' τον εαυτό του, τότε αξίζει τον κόπο. (Μπράουνινγκ)
- Όταν παίρνεις μαθήματα απ' τα ξένα παραδείγματα, σίγουρα γλυτώνεις από συμφορές.
- Μην εκδικείσαι. Το κακό γυρίζει από μόνο του σ' αυτόν που το έκανε.

ΔΙΕΛΙΔΟ

Υπάρχει;

«ου μέλει σοι...» (Μαρκ δ' 38)

Η ερώτηση φαίνεται λογική. Είναι όμως;

Ήταν δυνατό να μην ενδιαφερόταν ο Χριστός για τους μαθητές Του;

Ήταν αδιάφορος άραγε;

Η απάντηση είναι αρνητική ασφαλώς.

Ο Χριστός ενδιαφερόταν για τους μαθητές Του. Ακόμη και για τον Ιούδα.

Αυτό φαίνεται στο ότι τους φρόντιζε.

Τους δίδασκε.

Τους καθοδηγούσε.

Τους βοηθούσε να βρουν το δρόμο τους.

Να συνδεθούν με το Θεό.

Αυτά μπορούμε να τα γενικεύσουμε.

Ενδιαφέρεται για όλους ανεξαιρέτως.

Φροντίζει για μας.

Μας τρέφει.

Θέλει να μας δει να προχωρήσουμε στην ευτυχία. Στην ανοιχτή αγκαλιά του Θεού.

Ενδιαφέρεται λοιπόν. Για τη φύση.

Τα πουλιά.

Τα ζώα.

Τα δέντρα.

Τα λουλούδια.

Και δεν θα ενδιαφερθεί για τον άνθρωπο;

Μας αγαπά.

Για εμάς σταυρώθηκε.

Υπάρχει αμφιβολία;

Ποιός;

Στις 20 Νοεμβρίου γιορτάστηκε η «Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού».

Για τα δικαιώματα του ξερακιανού παιδιού από την Υεμένη, που πεθαίνει από την πείνα, ποιος θα μιλήσει;

Ποιος θα πει για τα τετράχρονα παιδιά που δουλεύουν στα ορυχεία κοβαλτίου του Κογκό, για νάχουν τα άλλα παιδιά, αυτά της Δύσης, κινητά και ηλεκτρονικά παιχνίδια;

Ποιος θα μιλήσει για τα παιδιά που χάνονται στο βυθό της Μεσογείου;

Αν, λοιπόν, θέλουμε να σώσουμε τα παιδιά μας, ν' αγγίξουμε απαλά τις λεπτές χορδές της ψυχής τους.

Να τα βοηθήσουμε να νιώσουν την αδικία που συντελείται γύρω.

Πρέπει να αγωνιστούμε. Ολοι μαζί. Για να μην πεθαίνει πια κανένα παιδί από πείνα. Βόμβες. Πνιγμό στις θάλασσες της μεγάλης φυγής.

Να γίνουμε παιδιά. Με καρδιά άδολη και καθαρή. Μόνον έτσι νικιέται το μίσος. Σταματούν οι πόλεμοι. Χορταίνουν σκελετωμένα κορμιά. Χαμογελούν όλου του κόσμου τα παιδιά.

Ποιος θα μιλήσει, λοιπόν;

Δ.Δ.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

παιδιά
καθημερινά

- Αναθέτεις το φορτίο σου στο Θεό με την προσευχή; Αφησέ το εκεί.
- Το να είσαι ενάρετος δεν αποτελεί κατόρθωμα, όταν δεν υπάρχει πειρασμός.
- Αν θες να πετύχεις, να ασχολείσαι μ' αυτά που ενδιαφέρουν τους άλλους. Αν θες να είσαι άξιος, να ασχολείσαι μ' αυτά που ενδιαφέρουν εσένα. (Κων/νος Τσάτσος)
- Γ' αυτόν που ξέρει να προβλέπει και να οργανώνει τον καιρό του, μια μέρα αξίζει τρεις. (Πωλ Κλωντέλ)
- Δεν είναι η δύναμη που λείπει απ' τους ανθρώπους, αλλά η θέληση (Β. Ουγκώ)
- Όσο περισσότερο μελετούμε, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουμε την αμάθειά μας. (Σέλλεϋ)
- Να είσαι υπερήφανος, όταν μπορείς και κοκκινίζεις.

ΔΙΕΞΕΔΙΔΘ

Εμείς;

Ο Χριστός σπκώθηκε.
Στράφηκε στη θάλασσα.
Έδωσε εντολή. (Μαρκ. δ' 39)
Αυτή τότε ηρέμισε.
Ησύχασε.
Ειρήνευσε.
Γαλήνεψε.
Ήταν δυνατό να μη συμβεί τούτο;
Αφού ήταν ο Κύριος.
Όλα υπάκουσαν.
Η θάλασσα ηρέμισε.
Δεν ήταν δυνατό να γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλιώςίτικο.
Οι άνθρωποι είδαν το θαύμα.
Ησύχασαν.
Παντού «γαλήνη μεγάλη» τώρα.
Μόνο ο άνθρωπος μπορεί ν' αποφασίζει αλλιώςίτικα.
Να εκλέγει κάτι άλλο. Διαφορετικό.
Η φύση υπακούει.
Ο άνθρωπος αν θέλει.
Και... όταν θέλει.
Εμείς;
Θέλουμε;

+ο π. Γ.

Τη λάμψη της

Στο Πακιστάν σημειώθηκαν άγρια επεισόδια. Ακράιοι ισλαμιστές διαμαρτύρονταν για την απελευθέρωση μιας χριστιανής, που είχε καταδικαστεί άδικα σε θάνατο με την κατηγορία της βλασφημίας. Εκλείσαν δρόμους. Εβαλαν φωτιές. Και απειλούν να επανέλθουν αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στον απαγχονισμό της γυναίκας.

Πόσο ο φανατισμός τυφλώνει τον άνθρωπο! Τον οδηγεί σε μονοπάτια παράλογα και καταστροφικά. Δεν τον αφήνει να δει. Να αναγνωρίσει τη διαφορετικότητα. Να σεβαστεί το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Την ελευθερία. Τις επιλογές του. Προσπαθεί να επιβάλει με τη βία τις απόψεις του. Δεν ανέχεται την αντίθετη πορεία. Με καταστροφικά στο τέλος, για την ανθρωπότητα, αποτελέσματα.

Η τύφλωση δεν τον αφήνει ούτε του προσώπου του την ασχήμια να δει. Πόσο μάλλον να δοκιμάσει να την αλλάξει. Στερείται έτσι την παρουσία του συνανθρώπου του. Τον διώχνει μακριά. Χάνει την ευκαιρία να απολαύσει το φως και τη λάμψη της παρουσίας της αγάπης. Το Χριστό.

Δ.Δ.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

βασθηκισινά

- Όσοι ξεχνούν το παρελθόν, είναι καταδικασμένοι να το ξαναζήσουν.
- Τις περισσότερες φορές που αποτυχάνουμε, δεν μας λείπουν οι ικανότητες, αλλά η θέληση.
- Τα λόγια που δεν γίνονται πράξεις, μοιάζουν με σύννεφα χωρίς βροχή. Μπορεί να δημιουργούν βροντές και αστραπές, αλλ' η γη μένει ξερή και άκαρπη.
- Οι λεπτομέρειες κάνουν την τελειότητα. (Μ. Άγγελος)
- Χρειαζόμαστε χρόνια μετανοίας για να σβήσουμε ένα σφάλμα μας απ' τη μνήμη των ανθρώπων. Για τον Θεό όμως αρκεί ένα και μόνο δάκρυ. (Σατωβριάν)
- Καλύτερο το λίγο παρά το πολύ, αν αυτό φέρνει μαζί του την υπερηφάνεια, σ' εκείνον που το έχει.
- Αν πιστεύετε στο Θεό, προσευχηθήτε. (Κουεγιάρ, Γ. Γραμ. ΟΗΕ)

ΓΙΑΤΙ;

Γιατί;

Ο Χριστός ρωτά τους μαθητές.

“Γιατί φανήκατε άπιστοι;

Θα σας άφηνα να καταποντιστείτε;

Πού είναι η πίστη σας; (Μαρκ. δ' 40)”

Συχνά αντιμετωπίζουμε τον ίδιο σκόπελο.

Αποδεικνυόμαστε άπιστοι δηλ.

Ήταν δυνατό να τους αφήσει να χαθούν;

Η πίστη τους ήταν μηδενική.

Εμείς συχνά βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση.

Ξεχνούμε αυτό που ο ίδιος ο Θεός μας υποσχέθηκε.

«Δεν θ' αφήσω να σηκώσετε περισσότερο βάρος απ' αυτό που μπορείτε ν' αντέξετε».

Και το εννοεί.

Δεν επιτρέπεται λοιπόν να βιαζόμαστε να καταποντιστούμε.

Να καταλήξουμε στην άλλη πλευρά δηλ.

Να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.

Τελείως λανθασμένη μια τέτοια τακτική.

Να καλλιεργήσουμε την πίστη μας στο Θεό λοιπόν.

Είναι ο μόνος που μπορεί.

Και θέλει να μας βοηθήσει.

Που είναι άξιος της εμπιστοσύνης μας.

Που μας εμπνέει τούτη τη βεβαιότητα. Και την ασφάλεια.

Γιατί λοιπόν στρεφόμαστε αλλού;

Γιατί εγκαταλείπουμε την προσπάθεια;

Θα μας βοηθήσει. Ναι. Εκείνος. Να είμαστε σίγουροι.

+ο π. Γ.

Την αξία

Εκτίμησε την αγάπη για την οικογένειά σου και τους φίλους σου.

Όσο μεγαλώνουμε, συνήθως γινόμαστε σοφότεροι. Είτε φοράς ένα ρολόι €300, είτε €30 και τα δύο λένε την ίδια ώρα.

Είτε οδηγούμε ένα αυτοκίνητο €100,000, ή ένα των €15,000 η απόσταση παραμένει η ίδια . Έχουμε τον ίδιο δρόμο να διασχίσουμε.

Είτε το σπίτι που ζούμε είναι 200 τετραγωνικά είτε 1000, η μοναξιά είναι η ίδια...

Η εσωτερική ευτυχία μας δεν προέρχεται από τα υλικά αγαθά του κόσμου.

Όταν όμως έχουμε φίλους, γνωστούς, που μπορούμε να μιλήσουμε, να γελάσουμε μαζί, να τραγουδήσουμε μαζί, να μην το παραλείπουμε.

Αυτό είναι πραγματική ευτυχία! Η επικοινωνία. Η ζωντανή και ειλικρινής σχέση με τους ανθρώπους.

Να μάθουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Να λογαριάζουμε την αξία των πραγμάτων. Όχι την τιμή τους.

Δ.Δ.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

ηλιοφάνεια

- Δεν είναι λίγος ο χρόνος που διαθέτουμε, αλλ' είναι πολλά όσα δεν εκμεταλλευόμαστε. (Σενέκας)
- Το αντίθετο της χαράς δεν είναι η λύπη. Αλλά η απιστία.
- Ο εγωϊσμός είναι διπλός φακός. Μεγαλώνει τον εαυτό μας και μικραίνει τους άλλους.
- Ομολογούμε τα μικρά μας ελαττώματα, μόνο και μόνο για να πείσουμε πως δεν έχουμε μεγάλα.
- Το μυστικό της ζωής δεν είναι να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αλλά να μας αρέσει αυτό που κάνουμε.
- Πραγματική αρετή είναι να κάνει κανείς χωρίς να τον βλέπουν, αυτό που θα ήταν ικανός να κάνει μπροστά σε όλο τον κόσμο.
- Η αληθινή ταπεινοφροσύνη κρύβει όχι μονάχα όλες τις άλλες αρετές, αλλά ακόμη και τον εαυτό της.