

Είσαι κουρασμένος;

Είναι γεγονός πως η ενασχόληση με πνευματική εργασία και ειδικά με καλήέργεια παιδικών γυχνών απαιτεί κόπο και μόχθο.

Πότε η ήλθειγη συνεργατών και πότε το γεγονός πως τα αποτελέσματα των προσπαθειών δε φαίνονται, προκαλούν κούραση και απογοήτευση.

Και είναι γνωστά τα συνεπακόλουθά τους. Δικαιοδοχείται όμως ένας παιδαγωγός να κουρά]εται και να απογοιτεύεται; Και απαντώ:

Μήπως ο παιδαγωγός είναι σιδερένιος, χωρίς αισθηματα;

Μάλιστα χειρότερη από τη σωματική κούραση είναι η πνευματική.

Ζώντας σε μια κοινωνία όπου τα ιδανικά εξευτελίζονται, ο ευδαμονισμός και η ευμάρεια θεοποιούνται, είναι δύσκολο για τους ανθρώπους του πνεύματος να συνεχίσουν την προσφορά τους. Πάντοτε παραμονεύει ο κίνδυνος να τα παρατήσουμε στη μέση. Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν τα αποτελέσματα δε φαίνονται, η απογοήτευση παραμονεύει.

Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας τα εξής:

- Κανένας δεν αισθάνεται κουρασμένος στην υπηρεσία ενός ιδανικού.
- Όταν αναλαμβάνεις αυτή την υπηρεσία με κέφι και μεράκι, δεν υπάρχει τίποτε που να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο σου. Αν πραγματικά αγαπάς και πιστεύεις ό,τι αναλαμβάνεις, δεν θα οπισθοχωρήσεις μπροστά σε κανένα κόπο.
Θα βήσεις μονάχα την ομορφιά και το άρωμα των ρόδων. Ι' αγκαθια δεν θα σε τρομά]ουν.
- Το πνεύμα της θυσίας σαρώνει τα σκουπίδια του κόπου.
Να εξετάσουμε τον εαυτό μας προσεκτικά. Έχουμε εφοδιαστεί με το όπλο της θυσίας; Αν ναι τότε ο κάθε κόπος εξουδετερώνεται.
- Οι ηρωικές αποφάσεις τρία πράγματα δεν ξέρον. Τη ροχική, την αριθμητική και τον κόπο. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια ηρωική απόφαση; Απλή ερώτηση, που όμως δυσκολεύει όταν πρέπει να πάρουμε και να εφαρμόσουμε τέτοια απόφαση.



Το τελευταίο και σπουδαιότερο είναι η διαβεβαίωση του Χριστού:

"Δείτε πρός με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καχώ αναπαύσω υμάς" (Ματθ. ια' 28).

Αυτός θα ευλογήσει τους κόπους και τις θυσίες μας, γιατί πρώτος πρόσφερε τον εαυτό του θυσία. Αυτός θα ευλογήσει τη σπορά.



Γι' αυτό :

"Σπρώχνε τ' αθέτρι σου χερά και πίσω μιν κυττά]εις.
Μέσ' στις γυχές που σου έλαχε την αρετή να σπέρνεις,
μιν αποκάμεις, δουλευτή, τη θεία σπορά να φέρνεις.
Θάρδει ο καιρός του θεισμού και συ θ' αναχαηιά]εις,
θεία ευλογία τον καρπό σωρούς θα τον συνά]εις".



(Γ. Βερίτη "Μην αποκάμεις δουλευτή")

Καλή κατασκίνωση!!!