

# Βυθομετρήσεις (ένα μήνυμα)

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ  
29 Ιουνίου, 2017



*«Και σύ ποτε... αδελφούς σου» (Λουκ. κβ' 32)*



Πέτρος ήταν θερμός. Πρόθυμος. Αφοσιωμένος. Έτοιμος να θυσιαστεί. Και διστακτικός όμως. Τολμηρός. Αλλά και δειλός.

Στο Μυστικό Δείπνο υπόσχεται.

Ο Χριστός απαντά με τούτα τα λόγια.

Ο Πέτρος τον αγαπούσε αληθινά. Διαβολικές όμως δυνάμεις επιδρούν.

Και παρασύρεται.

Μετά βέβαια συνέρχεται. Γι' αυτό και τρέχει στο Μνημείο πρώτος.

Κάμνει το μεγάλο κήρυγμά του την Πεντηκοστή.

Θυσιάζεται.

Ο κίνδυνος προδοσίας λοιπόν υπάρχει για όλους.

Πολλοί πέφτουν καθημερινά.

Μήπως είμαστε εμείς; Τι κάμνουμε; Προχωρούμε; Και πώς; Με ποιά εφόδια;

Η εντολή του Χριστού στον Πέτρο ήταν σαφής. Να στηρίξει τους αδελφούς του.

Υπάρχει όμως εδώ και ο κίνδυνος του εγωισμού. Να πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις. Προσοχή λοιπόν.

Πολλοί υπέκυψαν στη φτώχεια. Στην ατίμωση. Στην απελπισία. Στην αποθάρρυνση. Στον γκρεμό. Και κάποιος τους έσωσε.

Πολλοί γυρίζουν πριν το τελειωτικό χτύπημα. Πώς τους αντιμετωπίζουμε;

Σ' αυτούς τα ίδια λόγια πρέπει να λέμε.

Κι αν ουδείς άνθρωπος είναι δίπλα μας, κανένα πρόβλημα. Αφού είναι ο Θεός. Ο Λυτρωτής.

Δέσιμο πληγών λοιπόν.

Δεν αρκείται ο Χριστιανός σε παραγγέλματα και συμβουλές. Χρειάζεται θυσία. Να δώσει βοήθεια. Χαρά. Ελπίδα.

Δίπλα μας πολλοί δειλιούν. Αρνούνται. Προδίδουν. Πέφτουν. Θέλουν στήριγμα. Αποκούμπι. Το προσφέρουμε;

Στήριξη λοιπόν. Με το ψωμί και το έργο σου. Την αγάπη και τη ελπίδα. Την πράξη και τη θυσία.

Είναι το χρέος μας. Και το κοινωνικό μας συμφέρον.

+ ο π.Γ.

## “Κήρυκα”

*“Στιχ. Σταύρωσις είλε κήρυκα Χριστού Πέτρον,*

*Τομή δε Παύλον, τον τεμόντα την πλάνην*

Μετ. Ο Πέτρος, ο κήρυκας του Χριστού, υπέστη θάνατο σταυρικό, ο δε Παύλος, που συνέτριψε την πλάνη της ειδωλολατρίας, αποκεφαλίστηκε.



ια τους πρωτοκορυφαίους αποστόλους Πέτρο και Παύλο, ποια μεγαλύτερη αφορμή θα μπορούσε να επινοήσει κάποιος, για να

τους πλέξει εγκώμιο, παρά τη μαρτυρία και τη διακήρυξη του ίδιου του Κυρίου;

Τον μεν Πέτρο ο Χριστός τον μακάρισε και τον αποκάλεσε πέτρα της πίστεως, για δε τον Παύλο προείπε, ότι θα αναδειχθεί σκευός εκλογής και θα βασιτάσει το όνομά Του ενώπιον εθνικών και βασιλέων.

## *Τα περί του Πέτρου*

Ο άγιος και ένδοξος απόστολος Πέτρος, αδελφός του πρωτόκλητου Ανδρέα, καταγόταν από μια άσημη και φτωχή πόλη, τη Βηθσαϊδά, και ήταν γιος του Ιωνά, από τη φυλή του Συμεών.

Ζούσε στη Βηθσαϊδά κατά την εποχή του αρχιερέα Υρκανού.

Ήταν πάρα πολύ φτωχός και με τα ίδια του τα χέρια ποριζόταν τα «προς το ζην».

Όταν πέθανε ο πατέρας τους Ιωνάς, ο Σίμων (Πέτρος) παντρεύτηκε την κόρη του Αριστόβουλου, αδελφού του αποστόλου Βαρνάβα, και απέκτησε παιδιά, ενώ ο Ανδρέας ακολούθησε τον παρθενικό βίο.

Όταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είχε φυλακιστεί, ο Ιησούς πήγε στη λίμνη της Γεννησαρέτ. Εκεί βρήκε τον Ανδρέα και τον Πέτρο, που έριχναν τα δίκτυα στη λίμνη, και τους κάλεσε κοντά Του.

Εκείνοι αμέσως άφησαν τα δίκτυα και Τον ακολούθησαν.

Ο απόστολος Πέτρος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, την Αντιόχεια, τον Πόντο, τη Γαλατία, την Καππαδοκία, την Ασία και τη Βιθυνία, έφτασε μέχρι την ίδια τη Ρώμη.

Ο Απόστολος κατανίκησε με την προσευχή του στο Χριστό τον Σίμωνα το μάγο, ο οποίος με τις δαιμονικές του ενέργειες παρέσυρε τους ανθρώπους και τον λάτρευαν σαν Θεό.

Κατά το διωγμό του Νέρωνος (54-68 μ.Χ) ο ένδοξος Απόστολος σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, όπως ο ίδιος το ζήτησε από τους δημίους, και έτσι δέχτηκε το μακάριο τέλος (γύρω στο 66 μ.Χ).

## *Τα περί του Παύλου*

Ο άγιος και πανεύφημος απόστολος Παύλος ήταν και αυτός Εβραίος, από τη φυλή Βενιαμίν.

Ανήκε στην αίρεση των Φαρισαίων, μαθήτευσε κοντά στον περίφημο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ και κατοικούσε στην Ταρσό της Κιλικίας.

Ο Παύλος υπήρξε θερμότατος εραστής του Μωσαϊκού Νόμου, και για το λόγο αυτό, καταδίωκε την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσε να την καταστρέψει.

Ας σημειωθεί εδώ για παράδειγμα ότι, όταν λιθοβολούνταν ο πρωτομάρτυς Στέφανος, ο Παύλος (Σαούλ και Σαύλος ονομαζόταν τότε) επικροτούσε και επιδοκίμαζε την εκτέλεση του Στεφάνου.

Ο Θεός όμως γνώριζε την αγνότητα των προθέσεων του Παύλου και έκαμε το θαύμα του:

Ημέρα μεσημέρι ο Παύλος έχασε το φως των οφθαλμών του, ενώ συγχρόνως ακούστηκε εξ ουρανού θεία φωνή, η οποία τον πρόσταξε να πάει στον Ανανία, τον αρχαίο μαθητή του Κυρίου, που κατοικούσε στη Δαμασκό, όπου ο Ανανίας τον κατήχησε και τον βάπτισε.

Αφού λοιπόν ο Παύλος έγινε σκεύος εκλογής (όργανο εκλεκτό) του Κυρίου, περιόδευσε ταχύτατα, σαν να είχε φτερά, σε ολόκληρη την οικουμένη και τη σαγήνευσε στην πίστη του Χριστού.

Τελικά κατέληξε στη Ρώμη, όπου, αφού κήρυξε το Χριστιανισμό σε πολλούς ειδωλολάτρες, ετελειώθη με αποκεφαλισμό, αρκετό χρόνο μετά από τον μαρτυρικό θάνατο του αποστόλου Πέτρου.

Λένε μάλιστα ότι από την τομή του λαιμού του έτρεξε αίμα μαζί με γάλα.

Καίτοι δε ο πανεύφημος Παύλος ετελειώθη μετά από τον Πέτρο, τα άγια λείψανα και των δύο ενταφιάστηκαν μαζί στον ίδιο τόπο.

Και οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι ήταν πλήρεις Πνεύματος Αγίου και θείας χάριτος.

Η Σύναξή τους τελείται στον ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, στο Ορφανοτροφείο, στο σεπτό Αποστολείο του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, που είναι κοντά στην αγιώτατη μεγάλη Εκκλησία, και σε όλες τις κατά τόπους άγιες του Θεού Εκκλησίες”.

(Γεώργιος Δ. Παπαδημητρόπουλος)

---

*“Οι Βυθομετρήσεις” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των Δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, Ι.Ν. Παναγίας, Παλουριώτισσα, Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), τηλ.: (00357)22459760*